

ERVARINGEN VAN GANGMAKERS (JANUARI 2020)

Beschrijf een mooie ervaring: Aan wie heb je iets gegeven, waarom en wat was de reactie?

- Aan buurvrouw van wie in één weekend haar zus en moeder overleden aan corona. Nog een broer en zus liggen al weken op de IC. Toen ik een gevulde mand bracht en later nog een kerststukje kon ze alleen maar huilen. Aandacht is zo belangrijk.
- We hebben 120 kerstkaarten geschreven met een gedicht om de burens aandacht en hoop te geven met een theelicht als lichtpuntje erbij. Er kwamen veel lieve reacties via onze buurenapp groep en resulteerde ook in oude foto's plaatsen en herinneringen ophalen van 40 jaar geleden toen de eerste bewoners in onze straat kwamen. Mooie momenten.
- Reacties zijn altijd heel warm en dankbaar. Vooral dat er aan je wordt gedacht. Daardoor voelen mensen zich erg welkom en gezien!
- Iedereen in de straat hebben we een klein aardigheidje gegeven voor de kerst. Superleuke reacties op gehad. Zo ook in de hoop dat de lief en leed meer gaat leven in de straat.
- Naar aanleiding van een attentie na een inbraak, zeiden de bewoners dat het desondanks fijn is om in deze straat te wonen waar oog en oor is voor elkaar.
- Een buurman die aan het revalideren is werd erg blij van een fruitmand.
- Bij een buurvrouw was een poging tot inbraak gedaan. Toen ik haar een bloemetje bracht gaf haar het gevoel dat ze niet vergeten was door de straat.
- Aan een buurman die regelmatig de straat voor onze flat schoonmaakt. Hij was helemaal beduusd van onze actie!
- Een bos bloemen afgegeven bij de dochter van mijn beneden buurvrouw. Zij woont tijdelijk bij haar moeder in om voor haar te zorgen. Dat tijdelijk lijkt nu wel definitief te worden, omdat zij in Frankrijk woont en vanwege lockdown niet afgelost kan worden door haar zuster die in Engeland woont. Zij heeft weinig contact met de burens en was heel blij en verrast.
- Aan de (oudere) man van een (oudere) buurvrouw; hij is in behandeling voor kanker en kon volgens haar wel een oppepper gebruiken. Ik heb voor hem een bloemetje langs gebracht. Ik heb met deze man enkel door het glas even (zwaai) contact gehad, ivm zijn kwetsbare gezondheid. Ik weet niet of hij het allemaal helemaal begreep, maar het bracht wel een lach op zijn gezicht. Zijn vrouw was ook erg blij verrast en dankbaar.
- Iemand die Corona had gehad fruit gegeven was blij verrast
- Iedereen heeft kerstkaart gekregen in de straat, veel positieve reacties. Een aantal mensen nog extra ledlichtje omdat zij iets bijzonders hadden meegemaakt dit jaar (huwelijk, corona etc.).
- Aan iedereen met kerst een kleine attentie. Eigenlijk waren alle reacties mooi.
- Een theelichtje in een zelfgemaakt doosje aan alle burens in de straat om ze een lichtpuntje te geven in donkere dagen. De burens vonden het allemaal erg leuk.

- Feestdagen pakketje langs gebracht bij alle buren. Er ontstonden diversen mooie gesprekken aan deur. De mensen zijn erg dankbaar en blij met de aandacht
- Bij de nieuwe buurvrouw hebben we een vogelhuisje gebracht op de dag van de verhuizing. Van de week bedankte me ze daar voor de 4de keer voor, dat ze het zo'n warm welkom vond. Ze kwam uit een vechtscheiding en voelde zich zo welkom. Precies wat ze nodig had na een langdurige stressvolle situatie dat er ook mensen wel blij waren haar te zien.
- Voor een vrouw die werkte in eerste en nu ook in tweede golf op IC ik gaaf haar een doos drop en ze nam het die avond meteen mee voor haar avonddienst.
- Buurmeisje van 7 jaar met kanker hebben we een boekje gegeven. Ouders waardeerden het initiatief enorm.
- Een meneer die met pensioen ging en zichtbaar ontroerd raakte vanwege de attentie.
- Misschien wel de leukste is dat ik zelf iets kreeg van mijn mede gangmakers toen ik zelf geen fijn bericht had gehad omtrent mijn gezondheid. Super lief.
- Het echt contact maken met buren, opeens een mailtje of briefje krijgen hoe ze het contact waarderen.
- Een jong stel dat sinds ong. 2019 in de straat woont, dit jaar ouder werd en waar ik ging vertellen dat, zodra de crisis voorbij was we op kraambezoek wilden komen. Toen ik hoorde dat moeder, verpleegkundige, besmet was geweest en haar paar weken oude zoontje een paar dagen uit handen had moeten geven, ze een grote lekkage hadden gehad en 1e en 2e verdieping nog steeds aan het drogen waren en ze sindsdien gedrieën in de woonkamer leefden even een plantje wezen brengen. "Goh, wat vind ik dat ontzettend leuk", was het antwoord.
- Alle mensen zijn blij verrast. Je merkt dat sommige mensen echt om een praatje verlegen zitten en ze vragen je binnen. Ik heb presentjes gegeven bij: een nieuwe heup bij een jonge man, iemand met corona, een gebroken schouder, twee geboortes, iemand die een beroerte had gehad, iemand die in het ziekenhuis heeft gelegen en een operatie moest ondergaan. Met kerst vonden alle mensen in de straat het ontzettend leuk dat ze een kleinigheidje kregen. Daarbij kort nog eens de uitleg van de opzet van Lief en Leed op een kaartje erbij gedaan. Met mijn 06 nummer om het nog laagdrempeliger te maken ;)
- Bloemetje voor nieuwe buren op hun trouwdag, ze waren aangenaam verrast!
- Een vader van 5 kinderen die thuiskwam uit het ziekenhuis omdat hij corona had.
- Een oudere buurvrouw die jarig was. Door Corona kunnen haar kinderen nauwelijks komen. Ze was zeer verrast en super blij.
- Iemand die corona had en erg geraakt was door de aandacht voor zijn situatie.