



Paasontbijt 2021. Anders en toch verbindend

Hieronder de reactie van buurten en straten zoals die naar Lichtpuntjes Gouda zijn gemaald. Voor de foto's: Kijk op <https://www.facebook.com/groups/lichtpuntjesgouda>

Bedankt SOG en Gouda bruist

Het was erg gezellig en soms nog zonnig ☀️ ook tussen de sneeuw- en hagelbuien door

We waren blij verrast dat het, ondanks het slechte weer, toch nog door ging.

Van de 20 adressen deden er 6 mee. We vonden het erg gezellig. Zie eerdere mail met foto.

Er is na afloop gelijk afgesproken dat we ook een gezamenlijke barbecue

gaan organiseren.

Bedankt organisatie en SOG. 👍

Dag mensen van het team Pvjdeur,

Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en enthousiasme om 'het Paasontbijt voor je deur' mogelijk te maken. Het was helaas dit jaar niet fris, zoals vorig jaar, maar echt koud.

Dus niemand zat op eigen erf te ontbijten, maar lekker bij de haard. Wel werd er het geschonken brood opgehaald en ging het eieren zoeken door.

Zestien kinderen vergezeld door een aantal ouders zochten en vonden. Veel meisjes 😊 hadden een mandje bij zich, om de gevonden eitjes in te doen.

Het was een leuke verbindende activiteit. Waarbij een aantal mensen nog bleef bijpraten onder het genot van een kopje koffie.

Al met al een leuke activiteit om elkaar te treffen, jong en oud, oude en nieuwe bewoners.

We gaan zeker door met dit soort makkelijk te organiseren straat acties in kader van nabuurschap.

Beste iedereen van lichtpuntjes!

We willen jullie namens iedereen in onze straat heel hartelijk bedanken voor het heerlijke paasontbijt! Het was supergoed geregeld door jullie en heel erg lekker. Op de foto kunnen jullie zien dat we alles in keurige zakjes hebben verdeeld en rondgebracht (zie foto).

We hopen het volgend jaar buiten te organiseren.

Heel veel dank!

este organisatie,

Complimenten voor dit plan en de uitwerking!

Wij hebben een leuke ochtend met elkaar gehad met wind, kou, regen, hagel en sneeuw samen met de zon en gezelligheid. De een had een paascake gebakken, de ander had een fruitsalade gemaakt, een volgende kwam met geperste sinaasappels en weer een ander kwam met gebakken eieren!

Een koffiezetapparaat in de schuur en dit met het brood en lekkers van jullie was heerlijk!

Voor de kinderen waren eitjes verstopt, een welkome warme afleiding.

De zaadjes zaaien we over een paar weken als het hier opgehoogd is, mooi vervolg op al dit leuks!

Leuk dit initiatief: Bedankt voor het regelen allemaal!

Dag mensen van het team Pvjdeur,

Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en enthousiasme om 'het

Paasontbijt voor je deur' mogelijk te maken.
Het was helaas dit jaar niet fris, zoals vorig jaar, maar echt koud.

Dus niemand zat op eigen erf te ontbijten, maar lekker bij de haard.
Wel werd er het geschonken brood opgehaald en ging het eieren zoeken door.

Zestien kinderen vergezeld door een aantal ouders zochten en vonden.
Veel meisjes 😊 hadden een mandje bij zich, om de gevonden eitjes in te doen.

Het was een leuke verbindende activiteit. Waarbij een aantal mensen nog bleef bijpraten onder het genot van een kopje koffie.

Al met al een leuke activiteit om elkaar te treffen, jong en oud, oude en nieuwe bewoners.

We gaan zeker door met dit soort makkelijk te organiseren straat acties in kader van nabuurschap.

Hierbij een korte impressie van ons paasontbijt voor de deur!
Helaas vonden wij het te koud en teveel wind maar we hebben er toch een klein feestje van gemaakt!

De broodjes gebracht en koekjes en eitjes en een mooie kleurplaat door de paashazen van Westergouwe !!!

Buren wat gebakken voor elkaar...op naar volgend jaar 🍪🐣

Beste organisatoren,

Dank voor het heerlijke ontbijt. Ondanks het slechte weer hebben we -in alternatieve vorm- met een groot aantal burens toch met elkaar ontbeten.

Ik wil jullie even bedanken voor de heerlijke broodjes en bij behorende spulletjes.

Voor de zakjes zaadjes hebben we een mooie bestemming bedacht.

Onze perken in het plantsoen worden altijd half maart schoongemaakt en aangevuld waar nodig, dus daar konden ze er niet meer bij.

Dus waar moesten we nu met de zaadjes naar toe.

De voorzitter van de Dierenweide Goverwelle woont bij ons in het plantsoen hij is sinds vorig jaar bij de dierenweide een stukje grond gaan inzaaien voor bijen en vlinders.

Dus waren wij er snel uit, de zaadjes gingen naar Bart.

Verder hebben wij, ondanks de kou, het erg gezellig gehad.

Om 12u begon het festijn en kregen we, onder veel gelach, een stevige hagelbui over ons heen.

Het was een geslaagde 2e paasdag.

Nogmaals onze hartelijke dank.

Wij hebben het gebeuren wegens slechte weersomstandigheden helaas moeten cancellen. De broodjes hebben we rondgebracht bij iedereen, wat toch even een korte ontmoeting bracht. Er zijn ideeën om misschien met 2e Pinksterdag het nog eens te proberen. De broodjes waren erg lekker. We vonden het een mooi verzorgd ontbijt.

Ik denk dat we volgend jaar zeker een kijkje gaan nemen op de markt!

Dank voor alle moeite en het leuke initiatief,

Ik vond het super geregeld allemaal, dank jullie wel.

Ha beste mensen

We hadden het ontbijt toch afgeblazen buiten, maar we hebben de broodjes rondgedeeld. Wat een verrassing en luxe. Het smaakte heerlijk! Dank je wel.

We hebben afgesproken om rond Pinksteren en een nieuwe poging te doen om met onze buurtjes iets buiten te organiseren.

Volgens jaar weer op de markt!

Bruisende Gouvenaars

Allereerst namens de deelnemers van de Gershwinstraat onze hartelijke dank voor jullie inspirerende activiteit(en), geldt natuurlijk ook voor de betrokken (letterlijk én figuurlijk) ondernemers en leveranciers.

We hebben het Paas ontbijt, ondanks de sombere weersvoorspellingen, gewoon op straat gevierd. Gelukkig waren de weergoden ons toch nog redelijk goed gezind, want de sporadische mini winterse buien werden prima doorstaan. Het is een staand festijn geworden waarbij de Corona maatregelen zo praktisch mogelijk werden toegepast. De reacties waren dan ook alleen maar lovend voor het Gouda bruist initiatief en de daadwerkelijke uitvoering. We hebben met z'n allen heerlijk genoten

Veel succes verder!

Goedenavond!

Oh wat was het koud vanmorgen!

We hadden er een hard hoofd in, maar om half 12 was het droog en zelfs even zonnig!!

Na een intensieve paas- eierzoektocht door de 15 kids uit onze poort, hebben we genoten van de lekkere broodjes!

Vooraf heel fijn was dat we weer even een contact moment met elkaar hadden!

Bedankt voor het leuke, positieve initiatief!

We hebben gisteren enorm genoten van het paasontbijt. Onze straat heeft het zeer weten te waarderen.

Goedemorgen, we waren van plan onder een partytent te staan maar met het weer van gister, was dat niet haalbaar. Uiteindelijk zijn we een straat naar achteren verhuisd, waar het onder de huizen overdekt is, waar het eten stond, rekening houdend met het coronaproof handelen. Ondanks het weer toch een ruime opkomst gehad van tussen de 35 en 40 mensen (inclusief de kleintjes). In onze straat wordt er elk jaar wel iets georganiseerd maar in de andere straten eromheen niet, dit was een mooie kans om de 4 kleine straatjes bij elkaar te voegen tot 1 feest. Er werd vollop gepraat en er werd meteen afgesproken voor een buurtbbq in juni.

De broodjes waren luxe, we wisten niet goed wat we vantevoren konden verwachten maar we waren zeer blij verrast toen we in de tas keken. Mooie grote croissants ook. Ik denk dat we binnenkort de folder even rondbrengen.

Heel erg bedankt,

De ridder van Catsweg /Bloemendaalseweg werd een steeds kleiner clubje gezien het weer maar de bikkels bleven komen. Snel een tafel onder het fietsenhok geïmproviseerd gezien de neerslag.

Een gezellige tijd met elkaar en de kinderen gingen paaseitjes zoeken :-)

Zie filmpje. Deze mag met toestemming van de bewoners geplaatst worden op Facebook. (Het lukt mij niet)

Chapeau aan de organisatie en de bikkels die vroeg in de ochtend voor al het lekkers gezorgd en bezorgd hebben!

Helaas door het slechte weer geen foto's kunnen maken maar de burens wel blij kunnen maken met een lekker pakketje. Deze week nog de flyers en informatiefolders uitdelen en dan hopen op volgend jaar weer op de markt!

Bedankt voor de organisatie!

In de Abel Tasmanlaan hebben we een gezellige samenkomst georganiseerd met in totaal 9 huishoudens. Vanwege het slechte weer hadden we de centrale afhaaltafel in een garage gezet.

We verzamelden rond 12 uur, waarna de kinderen in het park paaseitjes gingen zoeken. In de tussentijd ontstond een spontaan kennismakingsgesprek tussen de aanwezige volwassenen op de oprit bij de afhaaltafel. Na terugkeer van de kids is iedereen per huishouden langs de tafel gelopen waarna de deelnemers thuis de brunch hebben genuttigd. Dankzij de lekkere broodjes en een (veelal zelfgemaakte) bijdrage was er volop keuze.

Ondanks het slechte weer kijken we terug op een geslaagd initiatief. Bedankt voor het aanjagen en ondersteunen hiervan!

Beste SOG,

Wij hebben gisteren besloten het gezamenlijke ontbijten uit te stellen en te verzetten naar 2e Pinksterdag, er vanuit gaande dat het dan wel mooi weer zal zijn.

Het door jullie beschikbaar gestelde brood hebben we verdeeld over alle mensen die aangeven hadden mee te doen aan het ontbijt. Dat werd met groot enthousiasme overal ontvangen!

Wat er daarna nog over was, hebben we beschikbaar gesteld op de buurtapp.

De flyer hebben we vervolgens bij iedereen in de bus gedaan, ook bij de mensen die zich niet opgegeven hadden.

Wij willen jullie namens onze buurt heel hartelijk danken voor al het lekkers!

Hartelijke groet,

**Aangezien er niet zoveel reacties waren om mee te doen hebben wij de kinderen van de Ericalaan bloembollen laten planten en dan komen de ouders vanzelf wel 😊
Het was een succes met die heerlijke broodjes er bij.**

De Ijssellaan werd om 9.30 uur verrast met 2 tassen vol heerlijke broodjes! De straat was in 2 en opgedeeld: de ene helft heeft met een klein groepje binnen gegeten en de overige broodjes bij de nachtopvang van het Leger des Heils gebracht. De andere helft van de straat hebben we huis aan huis mensen uitgenodigd (waar de briefjes voor de ramen hingen). We hadden een mand vol brood en warme thee, koffie en chocolademelk. Dat viel goed waarvoor mensen zeker naar buiten kwamen. Nieuwe bewoners werden welkom geheten en zieke burens kregen een hart onder de riem! Het was een gezellig samen met toch weer zo'n 25 mensen uit de straat!

Ondertussen werden er plannen voor de Pinksteren gemaakt!

Kortom een mooi initiatief, waar we heel erg blij van werden. De kou mocht de pret niet drukken maar verwarmt de saamhorigheid in de straat!
PS: Vorige week hebben we de bewoners huis en huis persoonlijk uitgenodigd door ze een paastak aan te bieden met bloemenzaadjes!